

BREDA. Het is te danken aan de medewerking van het actieve bestuur der A.F.V. de Baronie, Breda, dat de oprichting van de afdeling Breda bij het verschijnen van dit nummer tot stand gekomen is. Op Woensdag 7 Juni 1933, ter gelegenheid van een in „het Zuid” belegden propaganda-avond, is het voorloopig bestuur gevormd, dat thans in actie is om de afdeling aan den gang te brengen. De propaganda-avond was een groot succes voor de Baronie. De heer J. Pel leidde de bijeenkomst. Als spreker trad op de Secretaris van het Hoofdbestuur, die tevens zijn films „Praia da Nazaré”, „25 gulden” en „Zoutelande” belangeloos ter beschikking had gesteld. Van den heer W. S. Freijsen, een zeer actieve filmer (die o.a. in Breda de verfilming van het scenario Illusie leidt) liep een aardig vereenigingsfilmpje, dat echter door onvoldoende lichtsterkte van den projector, niet tot zijn recht kwam. Zeer voldaan sloot de heer Pel de geslaagde bijeenkomst en bracht warmen dank aan den spreker van den avond voor diens causerie en de beschikbaarstelling van zijn films.

Het Secretariaat is voorloopig in handen van den heer K. J. Schummelketeel, Koninginnestraat 35, Breda.