

Jan Dekker officier in Orde van Oranje Nassau

1 Oktober 1985 was een belangrijke dag in het leven van onze NOVA-secretaris Jan Dekker. Op deze dag nam hij afscheid van het bedrijf Railbouw-Leerdam, dat hij in 1969 opgericht had uit een samengaan van twee bedrijven en dat onder zijn leiding als algemeen directeur uitgroeide tot een van de vooraanstaande bedrijven op het gebied van spoorwegbouw in ons land.

's Morgens werden Jan en Mary in de ontvangstzaal van het gemeentebestuur van Leerdam in aanwezigheid van het voltallige College ontvangen door Burgemeester en Wethouders en kon burgemeester Corporaal de afscheidnemende directeur meedelen, dat de Koningin hem benoemd had tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. En deze hoge onderscheiding, zo stelde de burgemeester nadrukkelijk werd hem niet alleen verleend omdat hij zijn bedrijf voortreffelijk geleid had, maar zeker ook voor zijn langjarige en grote verdiensten op sociaal, maatschappelijk en cultureel terrein.

De burgemeester memoreerde onder meer de oprichting van de Industriële Kring Leerdam, waartoe Jan het initiatief had genomen en die hij als voorzitter had geleid. Hij

noemde het vele werk, dat Jan in verschillende functies voor de Rotary had verricht, zijn bestuursfuncties in Veilig Verkeer Nederland en zeker niet in de laatste plaats zijn vele activiteiten voor de NOVA en de UNICA.

Als dank voor de prettige samenwerking met het gemeentebestuur van Leerdam bood de heer Corporaal Jan Dekker een kristallen kunstwerk aan, dat speciaal voor deze gelegenheid ontworpen was door de kunstenaars van een ander bekend Leerdams bedrijf.

Receptie

In de namiddag werd in het Spoorwegmuseum in Utrecht, dat voor deze gelegenheid speciaal ter beschikking gesteld was, een receptie gehouden, waar ruim 400 relaties en vrienden van Jan afscheid kwamen nemen. In deze sfeer-



volle omgeving, die zo sterk verwant is met het werk, waarmee Jan zich bezig heeft gehouden, kwam het tot emotionele momenten, want tot ver uit het buitenland waren zakenvrienden gekomen om Jan en Mary de hand te drukken en kennis te maken met de nieuwe directie. De perfecte organisatie droeg veel bij tot het welslagen van deze receptie, waarop Jan heel wat prachtige cadeaus in ontvangst mocht nemen.

Rond het afscheid vonden nog meerdere andere activiteiten plaats, waarvan het afscheidsfeest op de zaterdagavond genoemd moet worden. Het zo goed als voltallige personeel bood Jan een cadeau aan, dat hij zelf het mooiste vond, na-

melijk een fotoalbum, waarin alle medewerkers van het bedrijf gefotografeerd waren op hun eigen bouwplaats, waar die op dat moment ook mocht zijn.

Zijn grote liefde voor zeilen kennende, merkte onze eindredacteur snedig op, dat Jan nu wel van de railbouw naar het sailtauw zal gaan, maar als we hem goed kennen, weten we dat het daar niet bij zal blijven. Hij is nog veel te actief om zijn verdere dagen tussen wolken en water te slijten en laten we daarom de hoop uitspreken, dat de NOVA en de UNICA nog lang van de kwaliteiten van Jan en Mary mogen profiteren.