

“Het is goed zo, ik heb mijn leven geleefd”

Na een lang en intensief leven is na een kort ziekbed overleden mijn markante man, onze vader, grootvader en overgrootvader

Andries Jan (Dries) Hendriks

* Groningen, 1 december 1920

† Groningen, 3 januari 2012

Aafke Hendriks - Vegter

Rob en Frances

*Iris en Giacomo, Lucas, Alexandra
Eelco en Mirelle, Flint, Valerie*

Erik en Riek

*Nienke en Marlon
Guus en Victoria*

Jolijn

Jan Herman en Esther

Neven en Nichten

Dries is thuis opgebaard.

Er is gelegenheid thuis afscheid te nemen op zaterdag 7 januari, tussen 15.00 - 17.00 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 9 januari om 13.30 uur in aula 2 van het Yarden Crematorium Groningen, Crematoriumlaan 6, 9747 AM Groningen.

Tijdens de plechtigheid staan wij ook stil bij het bijna geleefde leven van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Aafke.

“Nu zijn we weer samen, ook ik heb mijn leven geleefd”

Na een lang en intensief leven is vijf dagen na haar echtgenoot overleden onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, mijn zuster en onze tante

Aafke Hendriks - Vegter

* Batavia, 15 februari 1920

† Groningen, 8 januari 2012

Sinds 3 januari 2012 weduwe van Andries Jan (Dries) Hendriks.

Nederland:

Rob en Frances

*Iris en Giacomo, Lucas, Alexandra
Eelco en Mirelle, Flint, Valerie*

Erik en Riek

*Nienke en Marlon
Guus en Victoria*

Jolijn

Jan Herman en Esther

Jan en Corrie Kampinga
en kinderen

Canada:

Bert Peckhover - Vegter
en kinderen

Dries en Aafke waren met elkaar verenigd tijdens de uitvaartplechtigheid op 9 januari 2012.

Bij hun leven is door een groot aantal sprekers en onder grote belangstelling stilgestaan.

We zijn als familie dankbaar dat het mogelijk was hen samen op deze wijze te hebben kunnen gedenken. Als echtbaar waren ze onafscheidelijk en dat zijn ze gebleven tot in de dood.

Wij willen iedereen graag bedanken voor alle mooie woorden, de vele blijken van warme belangstelling en de vriendschap die daaruit sprak.

Het is ons een troost te weten, dat Aaf en Dries heel veel voor velen hebben betekend. Ze hebben een mooi leven gehad, ondanks Aafkes ziekte in de latere jaren. In vele opzichten waren zij een voorbeeld voor ons en zo zullen zij in onze herinnering blijven!