



## *In Memoriam*

### *Johannes George Hunningher*

'Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen . . . .'  
(Goethe's Faust)

Veel te vroeg is hij van ons heengegaan. Vol toekomstplannen, midden uit een leven van haast bovenmenselijke activiteit, werd hij onverwacht weggeroepen; bij degenen die hem de laatste jaren goed gekend hebben een onherstelbare leegte achterlatend. Hoewel hij vóór de oorlog in onze amateur-filmwereld wellicht meer in de openbaarheid trad dan daarna (hij was één van de mede-oprichters van de Nederlandse Smalfilm Liga waarin hij een grote rol speelde) kon hij juist dáárdoor voor hen, die het voorrecht van zijn vriendschap mochten genieten, méér zijn dan anders mogelijk geweest ware.

Onmetelijk rijk was het innerlijk leven van deze mens. Veel van zijn scheppende

gedachten heeft hij kunnen verwezenlijken. Nog veel meer zijn niet tot een concrete vorm gekomen, soms door uiterlijke hinderpalen, soms door innerlijke remmen die in zijn veelzijdige natuur niet ontbraken. Was het misschien juist dáárdoor dat hij, als geen ander, begrip had voor de problemen en moeilijkheden van anderen; dat hij steeds bereid was ons met raad en daad terzijde te staan zodra zijn hulp werd gevraagd?

Zijn gedachtenwereld werd gedragen door een diepe religieuze overtuiging, gecombineerd met een groot gevoel voor humor, dat uit vele van zijn laatste films zo sterk naar voren is getreden. De vele plannen die hij had, zal hij zelf op aarde niet meer

kunnen verwezenlijken. Maar in de krachtige impuls die hij zijn vrienden heeft kunnen meegeven en waarvan wij de draagwijdte nog nauwelijks beseffen, leeft voort wat in zijn persoonlijkheid besloten lag. Groot is het verlies dat wij door zijn heengaan hebben geleden. Maar dankbaar zijn wij voor alles wat hij ons uit de over-

vloed van zijn rijke geest heeft geschonken om te bewaren als kiemen die in de toekomst vrucht zullen dragen. Laten wij hem gedenken als een bewonderenswaardig mens en een voortreffelijk vriend die door zijn sterke overtuiging ons tot voorbeeld is geworden.

W. Brusse.

## *Hunningher is niet meer!*

Het is waarlijk niet als aanvulling en verbetering van het vorige stuk bedoeld wanneer wij als redactie daar nog iets aan toevoegen, maar alleen, omdat ons hart zijn bewondering voor deze steeds klaar staande vriend van 'Het Veerwerk' moet uiten. Dat was het kenmerk van Hunningher, 'altijd klaar staan'. Er wordt zo vaak gezegd: 'Ze moesten dit of ze moesten dat'. Hunningher zeide dat niet, maar hij deed het. Hoeveel malen heeft hij het zeer vermoeiende en tijdrovende werk van voordrachten en filmavonden voor clubs op zich genomen. Hoeveel malen heeft hij zonder dat wij er iets van wisten de tehuizen voor ouden van dagen met zijn geestige en beheerste films bezocht en de mensen een vrolijke avond geschonken? Ik herinner mij hoe op de projectie-avond van de Focus Salon voor de oorlog de grote zaalprojector voor kleinbeeld stuk was, Hunningher, als bezoeker, heel eenvoudig zijn auto nam, even naar de Weteringschans reed, zijn kleinbeeldprojector haalde, te-

gen mij zeide: 'Houdt U het publiek maar even bezig, ik zorg voor de projectie' en in tien minuten was alles keurig voor elkaar. Steeds bereid was deze hulpvaardige en vriendelijke mens. Zijn artikelen in 'Het Veerwerk' waren nooit 'uit de duim gezogen', maar steunden altijd op praktische ervaring. Juist daarom waren zij zo waardevol. Hij zou nog een boek voor ons schrijven over dit, hij zou de Nationale Smalfilmwedstrijd verslaan, hij zou nog . . . , ja hij zat altijd vol met plannen en activiteit. Nu is hij niet meer. Door buitenlandse afwezigheid was het ons helaas onmogelijk, op de begrafenis deze zeer begaafde en actieve filmer de laatste eer te bewijzen. Wij kunnen zijn nagedachtenis niet beter eren dan door zijn voorbeeld te volgen, altijd voor elkaar klaar staan. Hunningher heeft aan de Nederlandse Smalfilmerij grote diensten bewezen. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor. Moge bovenal zijn voorbeeld ons aanvuren te leven zoals hij deed.

D. B.