

Aan hen die vielen.



Leo R. Krijn †. Oud-Voorzitter der Smalfilm Liga.

In de rijen der smalfilmers zijn zware slagen gevallen. Het sprak van zelf, dat in deze dynamisch ingestelde personen, een sterke drang tot verzet tegen den indringer aanwezig was. Wij brengen hun allen op deze pagina een laatsten groet, terwijl wij de nabestaanden van harte den eenigen troost toewenschen, die bij dit groote verlies waarlijk troosten kan.

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Leo R. Krijn, den eersten Voorzitter en mede-oprichter der Nederlandsche Smalfilm Liga. Wat heeft Krijn veel voor de Smalfilm Liga gedaan! Met opoffering van veel tijd en veel kosten, bezocht hij, namens het Hoofdbestuur, de internationale congressen, terwijl aan de bestuursvergaderingen in het gastvrije huis van den Heer en Mevrouw Krijn, alle bestuursleden de beste herinneringen bewaren.

Als zoon van het oude volk behoorde Krijn tot de slachtoffers van de naziterreur. Vlak voor hij wegging, spraken wij hem nog en wij hopen, dat de geestkracht, die hem toen bezielde, hem ook in de moeilijkste oogenblikken bijgebleven is.