

**AFDEELING WALCHEREN.** De oprichting van de Afdeling Walcheren is een feit geworden. De propaganda-avond in Hotel Britannia te Vlissingen op Zaterdag 20 Mei j.l. was een groot succes en bracht een sterke leden-aanwas. In het zeer gezellige zaaltje van Hotel Britannia luisterde een groot aantal belangstellenden naar de causerie van den Secretaris van het Hoofdbestuur, den heer D. Knecht, welke ons over de ontwikkeling van de snelfilm en het snelfilm-amateurisme op onderhoudende wijze inlichtte.

De door het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Snelfilmliga ter beschikking gestelde films oogstten grooten bijval. Vooral de speelfilm „vijf en twintig gulden" was voor vele Zeeuwsche amateurs een openbaring. De film „Pantha Rei", van Kannegieter en van den Enden, Hilversum trok aller bewondering, doch ook het kleine, goed gemonteerde filmpje „Praia da Nazare" van D. Knecht, Eindhoven had in de Vlissingische en Middelburgsche pers een zeer goede beoordeeling. Van het werk van onze eigen leden trok vooral een Afrika-film van den heer Van Westen de aandacht. Deze had uiterst goede stukken. De heer Reynier de Muynck had een film van de Donderdagmarkt in Middelburg. Alles bijeengenomen een zeer goed begin van onze nieuwe Afdeling; die thans aan het werk is voor den Nationalen Kinowedstrijd.

Het plan bestaat ook om in den loop van het badseizoen te Zoutelande een filmavond te organiseeren, in navolging van het vorige jaar door het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Snelfilmliga gegeven voorbeeld. Hierover wordt met de V.V.V. te Zoutelande overleg gepleegd.