



Scène uit de film :  
'Parehs, het lied van de rijst',  
van Mannus Franken.

## Mannus Franken-herdenking

Deze eenzame in film-land wordt op 15 Februari 1954 door ons herdacht.

De persoon Mannus Franken is altijd te bescheiden geweest om het volle licht op hem te doen vallen. Hij behoorde tot de Nederlandse avant-gardisten en heeft behalve Nederlandse films ook films in Indonesië gemaakt. Van deze laatste is 'Pareh, het lied van de rijst', wel een van de opmerkelijkste.

Mannus Franken behoorde tot de groep, die zich 'Forum' noemt. We hebben de Heer Van Moock, directeur van de theaters 'De Uitkijk' en 'Cultura' en intiem vriend van Mannus Franken, bereid gevonden deze herdenking plaats te doen vinden in het 'Cultura Theater', Tolstraat 160, Amsterdam Z., waar ook 'Forum' zetelt onder zijn voorzitterschap. Wij prijzen ons gelukkig, dat deze herdenking hier kan plaatsvinden in dit theater, op initiatief van smallfilm-amateurs. Deze plaats toch is meermalen door Mannus Franken bezocht voor besprekingen met de 'Forum'-groep. Ook de amateurwereld heeft veel van Mannus Franken kunnen leren, daar deze Nederlandse documentarist geen zweem van 'Hollywoodsfeer' in zijn werk had. Tevens gaf Franken in 1931 de stoot tot de oprichting van de Smallfilmliga. Wij bieden een programma, dat geheel gewijd is aan Mannus Franken, o.a. 'Pareh, het lied van de rijst', toegelicht door de Heer Van Moock.

Belangstellenden worden verzocht om 22 uur aanwezig te willen zijn. Daar deze avond uit de aard der zaak slechts éénmalig kan zijn, achten wij het beter deze avond niet tot Amsterdam te beperken, maar te houden in districtsverband. Wij nodigen dus ook de leden van zusterverenigingen in Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Utrecht, Zaandam, Alkmaar, Hoorn en Hilversum uit deze herdenking te komen bijwonen.

De toegangsprijs bedraagt f 0,50 per persoon. Kaarten kunnen worden afgehaald bij de secretaris van 'De Smalle Band', H. G. Nijenhuis, Amstelkade 4 II, Amsterdam-Z.

Na storting van de toegangsprijs op postgiro 253060 van W. F. Eijgenstein, Archimedesplantsoen 12hs, Amsterdam-O, ontvangt U kaarten per post thuis.

Tenslotte mogen wij opmerken, dat de vertoning van deze films met een inleidend woord van één van de geestverwanten van Mannus Franken, zelden voorkomt. Wij wekken U op deze avond bij te wonen, gedachtig aan het woord van de filmercriticus Jordaan, die over het werk van Mannus Franken schreef: 'De stilste, dichterlijkste en zuiverste kunst, die de Nederlandse documentaire film heeft voortgebracht, kwam van deze eenzame in film-land'.

Het Bestuur van  
'DE SMALLE BAND'.