

Piet van Eerden nam de gelegenheid te baat om een stukje NOVA historie te vertellen. We vinden het de normaalste zaak van de

wereld dat het momenteel bij de NOVA gladjes verloopt, maar dat is wel eens anders geweest! En de tijd ligt niet zo ver achter ons dat de NOVA gebukt ging onder organisatorische en financiële problemen. Het was de toenmalige AVO-voorzitter Ab ter Horst die alle voorzitters van de Aangesloten Organisaties (inclusief de toentertijd uit de NOVA getreden NH'63 en LOVA) uitnodigde om alle problemen te bespreken. Een nieuw bestuur werd geformeerd om de kar te trekken. Dit bestuur bestond naast Arie de Jong en Piet van Eerden uit Jan Essing. Als penningmeester slaagde Jan er in de financiën weer gezond te maken. De NOVA is hem hier dankvoor voor en het erelidmaatschap drukt deze waardering uit. Overigens wie mocht denken dat Jan nu op zijn lauweren gaat rusten heeft het mis! Jan is even ambteloos burger geweest maar

ging in op het verzoek om de taak van secretaris-generaal van de UNICA van Arie de Jong over te nemen.

In zijn dankwoord verwees Jan naar zijn medebestuurdersleden Arie de Jong en Piet van Eerden die óók hun schouders gezet hebben onder het weer op de rails krijgen van de NOVA-kar. Arie de Jong werd al tot erelid benoemd en Jan stelde voor om Piet van Eerden na zijn terugtreden als NOVA-voorzitter in 2004 tot ere-voorzitter van de NOVA te benoemen. Geen zinnig mens zal hier iets tegen hebben.